

ALGEMENE VERGADERING LENS **Op 18 juli 1947 in Emma, Regentesseplein**

U kent wel dat beeld van de opening van een vergadering: De voorzitter spreekt de christelijke groet uit en "De Rest" beantwoordt deze met wat onderaards gebrom. Gelukkig is de goede mening de hoofdzaak,

Het was reeds over achten, toen de heer Jac. v.d. Kleij in zijn welkomstwoord tot uiting bracht liever te staan voor de aanblik van een losbarstende vulkaan dan voor een moordkuil. Of zei hij misschien: smoorkuil? Nou, veel verschil maakte het niet uit. Klare taal wilde hij horen. Welnu, aan zijn wens is voldaan. Voorzover op de vergadering aan diplomatie is gedaan, was dit toch zeker niet via een stroom lange en onduidelijke volzinnen, die iets anders bedoelden, dan wat men er uit zou kunnen halen.

De keurig verzorgde

notulen van de vorige jaarvergadering

waar blijft de tijd? - werd op keurige wijze door een keurige tweede secretaris voorgelezen. En niemand had bezwaren. Onder

Mededelingen

werden ons de berichten van verhindering voorgelezen. Dit aantal gevoegd bij het aantal afwezigen, n.l. 61, gaf als uitkomst 68, onvoldoende om te constateren, dat Lens au grand complet zou zijn. Met Duinrell, Panningen, Senioressportdag, Veteranentournooi, juniortournooi en een tocht naar Alphen a.d. Rijn konden getuigen van verder activiteit in de naaste toekomst. De omslag van de Lensrevue vroeg nog wat aandacht en Haasjes c.s. blijven nog een jaartje jeugd.

De voorzitter vond het nuttig - en hij had gelijk - nog wat stil te staan bij het in Lensrevue No 49 afgedrukt jaarverslag. Hij gewaagde van de groei van ons ledental, spoorde aan tot verdere werving van donateurs, tot bezoek aan de clubavonden, be'val bijzonder de training aan, besprak de terreinkwestie, dankte de secretarissen voor hun verslagen en de vele goede leden voor hun trouw en activiteit, zorgde echter ook voor vermaningen aan het adres van de slappelingen.

De penningmeester was in een ongekend goede luim waar wij tranen hadden verwacht i.v.m. zijn aftreden. Hij stelde voor, dat ieder lid, oud en jong, dit jaar 1 donateur zou aanwerven (Geen kwaad idee. Rinus Gelauff Sr. bracht er al een mee). In 9 jaren thesorierschap heeft hij geleerd de vlotte betaling door onze leden te waarderen en hij vond het zeer aangenaam Lens' financiën in zulk een gezonde staat te mogen overdragen aan zijn te benoemen opvolger. De heer W.v.Boheemen besloot met dankwoorden aan zijn collega's in het bestuur. Zijn

financiële verslag -

zijn zwanenzang - werd met aandacht bestudeerd en bewonderd. En ook de Kascommissie kon niets dan lof vinden voor de scheidende functionaris.

De

benoeming

van de heer W.Praalder als voorzitter kon vlot onder de hamer doorgaan. De nieuwe praeses deed er goed aan te herinneren aan het werk van het beroemde driemanschap Dubois, v.d.Kleij, van Boheenen, dat waard is te worden voortgezet. Vriendelijke woorden over en weer, de oude voorzitter week naar achter, de nieuwe schoof naar voren en Uw verslaggever kon noteren weer als vroeger een voorzitter te zien met grijze haren, een goede sigaar en een wandelende bril. Nu komt het moment, dat de heren W. van Boheemen en H. Kops aftreden en voorlopig alleen door de heer H. Houkes worden vervangen. Dankwoorden, welkomstgroet, veel gedrang rond de bestuurstafel. H. Houkes schijnt in zijn nopjes te zijn (sic!)

De klok loopt zijn rondjes. En er is nog zoveel. Sta me toe, beste lezer, de meeste woorden samen te vatten in dit ene zinnetje: op opgewekte toon pakte de vergadering de zaken ernstig aan! Eerst reeds bij de

Verkiezingen

Waarvan het resultaat is:

ECO: de heren H. Houkes, H. Janssen, G. v.d. Steen en Ph. De Heer.

JUCO: de heren J. v. Liempt en N. Schouten treden af; de heren A. Speelmans Sr, en J.

Goemans nemen zitting.

Pé Pé: de heer C. Röttgering treedt uit.

Kasco: de heer J. Wüstefeld versterkt de gelederen.

Rewijco: de heer W.v Boheemen toegevoegd.

Redactie Lensrevue: de heer J. v. Venrooy vervangt de heer Jac. v.d. Kleij.

In de tijd die nu nog rest wordt druk gediscussieerd over boete, schorsing, strafbeurt, over individuele teleurstelling, over de belangen van het algemeen, over de clubavonden, waarbij toch wel duidelijk blijkt, dat de vergadering gezonde wensen koestert en de bedoeling heeft mee te bouwen aan de toekomst van Lenig en Snel.

Kwam alles ter tafel wat een bespreking waard is? Nee, zeker niet. Maar toen na de toespraak van Kapelaan D.Buis, waarin hij er op aandrong het speltechniek niet te verwaarlozen en dus niet op de eerste plaats oog te hebben voor de prestatie, de vergadering huiswaars keerde, zag men niets anders dan voldane gezichten.

Uw verslaggever, waarde lezer, hoorde slechts ene verzuchting uit teleurstelling geboren: Er was te weinig bier !!

P.J.

(Piet Juffermans)