

## LENS DRIEKWART EEUW

### ***WE WILLEN DE WIJK EEN BREDER SPORTPAKKET BIEDEN, MAAR....***

Het was 1958 toen voetbalvereniging LENS de accommodatie aan de Hengelolaan betrok, temidden van de nieuwbouwwijken Bouwlust en Vrederust. Daar heerst het voetbal. Op een enkele uitzondering na worden er geen andere sporten bedreven. Dat heeft LENS, opgericht 18 december 1920 en dus 75 jaren oud, al lang ontdekt. LENS zou er ook graag wat aan willen doen, veel zelfs, maar de financiën ontbreken. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan waren drie "LENS'ers tot in hun botten" bijeen gekomen: Guido Halleen, ooit doelman en zijn hele leven al LENS-man, Joop Willems die in de rij van trainers tot de langst in dienst zijnde behoort en nòg allerlei karweitjes opknaapt, en Paul van den Steen die onverbrekelijk verbonden is aan de jeugd waarvoor LENS zo veel belangstelling aan de dag legt, van oudsher. Elkaar aanvullend luidt de conclusie: 'LENS wil de bewoners van deze wijken een breder sportpakket bieden. Daar streven we al een kwart eeuw naar. We willen een sporthalletje, een kunstgrasveld om de mensen in Bouwlust en Vrederust meer dan alleen voetbal te kunnen bieden. Ex-wethouder Piet Vink riep het al: multisport is de toekomst. We hebben ook met diverse andere clubs, dus geen voetbalverenigingen gesproken. Maar ons ontbreken de financiën om het voor ogen staande pakket te kunnen aanbieden. De gemeente zal de faciliteiten moeten bieden'.

Op zijn 75ste is LENS nog even strijdvaardig, attent en vol plannen als altijd. Maar het barst uit zijn jas. De club bezit 9 zondagteams, 1 zaterdagelftal, 25 jeugd formaties en 3 zaalvoetbalteams. Behalve die zaalvoetballers moeten al die junioren en senioren op het complex terecht en daarvoor is het te klein. Iedere dag wordt om vijf uur begonnen met de training, tot tien uur. Zaterdag en zondag is het 'volle bak' en in de week moeten ook nog oefenpartijen worden gespeeld. LENS is er, goed beschouwd, niet eens zo rouwig om dat het aantal zaterdagteams is teruggelopen van zes naar één en de jeugd, die ooit tussen de 35 en 53 teams bezette, ia geslonken.

#### De slechtste

Ze zeggen: 'We doen enorm veel aan de jeugd maar elk team vergt ook een leider en waar haal je die tegenwoordig vandaan als je er zo'n vijftig nodig zou hebben. Nu kunnen we het behappen. Maar ook nu worden de velden, en we zeggen wel eens, dat het de slechtste van de wereld zijn, overbespeeld, maar we zullen de jeugd nooit verwaarlozen. Iedere woensdagmiddag mag de jeugd uit de buurt hier komen voetballen, onder begeleiding natuurlijk. Daar halen we ook al onze nieuwe E-tjes en F-jes vandaan. Niettemin zijn we geen wijkclub, maar een stedelijke. Ook vroeger, toen katholieke verenigingen vrijwel altijd parochieel waren, waren wij een interparcehiële club'.

#### De eerste

Nadat enige leden van de pandoerclub 'Onder Ons' (uit de Badhuisstraat) het plan hadden geopperd om een voetbalclub op te richten, kwam die per 18-12-1920 ook tot stand. Er werden enige wedstrijden in de HVB gespeeld toen werd besloten zich aan te sluiten bij de DHBV, de Diocesaan Haarlemse Voetbal Bond. Er kon een veld gehuurd worden aan de Laan van Poot bij Kijkduin. Na negen jaren werd verhuist naar de Leyweg en op 3 oktober 1937 was LENS de eerste club die op Ockenburgh ging voetballen. De oorlog maakte inwoning bij Graaf Willem II noodzakelijk, verplaatsing naar het Zuiderpark volgde en na de oorlog werd Ockenburgh weer de accommodatie, tot in 1958 Escamp I volgde waar LENS nog bivakkeert. De naam LENS werd door de 'kaarters' verzonnen maar er waren er die er niet zo gelukkig mee waren. Het had een beetje negatieve klank, zei men, zodat er Lenig en Snel van werd gemaakt, dat later weer LENS werd, de naam waaraan nog steeds, en fanatiek, wordt vastgehouden.

Tijdens al die omzwervingen werden fraaie voetbalsuccessen geboekt. In de 'katholieke tijd' bereikte LENS in 1923 al de eerste klas DHBV en in 1928 de eerste klas RKF, de landelijke r.k. bond. Nadat de grote fusie, op last van de Duitsers, zijn beslag had gekregen, haalde LENS in 1944 de vierde klas NVB en in 1974 de eerste klas KNVB. Er volgden enige degradaties, tot en met de vierde klas in 1991, maar LENS richtte zich op, werd derde klasser in 1992 en promoveerde naar de tweede klas in 1993 waarin het nu nog uitkomt.

#### Gribus

Al tientallen jaren geeft LENS het clubblad 'De LENS Revue' uit, dat thans de 69e jaargang beleeft. Bij de wat ouderen branden de jaren omstreeks 1970 in het geheugen toen LENS een vijfjarenplan ten uitvoer bracht, dat voorzag in een complete herbouw van het complex en de structuur van de vereniging, die tot de grootste van Den Haag behoort. Er

werd meer geld vrijgemaakt voor trainers en trainingsfaciliteiten, de veldverlichting werd aangepakt, de verwarming in de kleedkamers, de afrastering, ballenvangers werden aangebracht, het clubgebouw onderging een face-lift en de tribune werd gebouwd. Maar alles slijt en kort en goed samengevat is het drietal van mening 'dat we in een gribus zitten'.

#### De dupe

Ze zeggen: 'De velden zijn slecht en worden steeds slechter omdat het onderhoud achteruit gaat. De exploitatie van het complex kost veel geld en we zitten krap. We overwegen wel eens het jeugdvoetbal in te krimpen en we hebben de indruk dat de gemeente dat niet eens zou betreuren. Maar het is onze oogappel, die alleen geld kost. Onze contributie ligt van f. 110,- per jaar voor F-jes tot f. 300,- voor senioren. En als je ziet wat ze daarvoor krijgen, met naast het voetbal allerlei nevenactiviteiten. En dan kunnen ze soms niet eens voetballen, omdat de slijtage van de te druk bespeelde velden afkeuringen in de hand werkt. We moeten nodig wat aan de kleedaccommodatie doen maar we moeten al keihard werken om de eindjes aan elkaar te knopen en we hebben geen reserves. En dan zegt men wel eens dat alle selectieteams - van de senioren 1, 2 en 3 en van de jeugd AI, BI, CI en DI - toch gesponsord worden maar dan gaat het om kleding. Helaas, als de gemeente de breedtesport blijft benaderen zoals nu gebeurt, wordt de jeugd de dupe. En de gemeenschap, want die knullen lopen dan op straat, wat kan leiden tot meer criminaliteit'.

#### Onbetaalbaar

Een niet zo zonnige visie op de (nabije) toekomst van een drietal dat al vele, zeer vele jaren - o.m. Joop Willems sinds 1937 - aan LENS gebakken zit en niet alleen voor zichzelf spreekt maar daarbij met een gerust hart veel andere clubs kan betrekken. Het exploiteren van een club gaat, doordat de lasten stijgen en de financiële steun van de overheid afneemt, te veel geld kosten, wat op den duur niet meer kan worden opgebracht. 'Het voetbal dreigt onbetaalbaar te worden', besluit Guido Halleen, uit een LENS-familie, want Cas Halleen was al de eerste trainer van de vereniging in de grijze oudheid van Guido, bezig aan het schrijven van een jubileum-uitgave, heeft vanaf zijn jeugd het LENS-hart op de juiste plaats zitten en vecht, als ook anderen in LENS, voor zijn club.

Een club die een feestprogramma heeft ontworpen met een receptie voor genodigden op 15 december, een jeugdsportdag met feest en de wedstrijd LENS 1- Oud Oranje op 30 april 1996 en een seniorenportdag met feest op 1 juni 1996.

#### **Herman van Bergem**