



## Lenig en Snelhome is compleet

(Van een onzer verslaggevers) 28

september 1959

DEN HAAG. - Precies een jaar geleden, ook op zondag en ook om één uur, nam Lenig en Snel het terreinen-complex aan de Hengelolaan in gebruik. Gisteren, weer om één uur, opende voorzitter S. van der Laan de prachtige clubtent, waarmee het Lenig en Snelhome compleet is geworden. En een home is het, een ideale verzamelplaats voor de zeer grote Lenig en Snel familie, waarvan er bij de opening al velen aanwezig waren: oud-voorzitters, oudleden, leden en erelieden. Het clubgebouw is een wonder van snel bouwen en grote samenwerking. In maart werd de eerste bespreking gevoerd met de gemeentelijke instanties die alle mogelijke medewerking verleenden. Bouwheer Cor Peeters zag zijn tekeningen goedgekeurd en van alle

kanten stroomde hulp toe: van leveranciers die tegen inkoopsprijs wilden leveren, van leden die hun vrije tijd wilden besteden om mee te werken aan de bouw, van hen die inschreven op de obligatielening die in een minimum van tijd was voltekend. Want met de bouw was het lieve sommetje van een kwart ton gemoeid. Het resultaat van al die medewerking en samenwerking bracht voorzitter Van der Laan tot een enthousiaste speech waarin hij de vereniging „aanbood” aan pastoor A. Burcksen die al zovelen bij Lenig en Snel heeft ondergebracht. De heer Van der Laan onttekam ook niet, natuurlijk niet, aan het uitspreken van vele dankwoorden. Voor de gemeente, voor de medewerkers, maar vooral voor

Cor Peeters, die voortaan „bouwheer van het L. en S.-huis” zal heten. Als dank van de vereniging voor zijn enorm vele werk bood de heer Van der Laan een camera aan de heer Peeters aan en aan mevrouw Peeters een grote ruiker. Er kwamen nog meer geschenken, maar dan voor Lenig en Snel zelf. De heer A. Walhain, die geheel Lenig en Snel kent als Bob Walhain, sprak namens de veteranen, haalde herinneringen op aan de „donkere jaren 1931--1936” toen enige doorzitters voorkwamen dat Lenig en Snel ter ziele ging en bezwoer de jeugd van Lenig en Snel de vereniging trouw te blijven en op hetzelfde, als het kan nog hoger, niveau te brengen. En in zijn enthousiasme vergat hij bijna de elektrische klok, het ge-

schenk van de veteranen, aan te bieden. De grote onbekende - en hij was inderdaad voor eenieder onbekend - schonk een fraaie clubvlag en hoekvlaggen en voorts werden niet minder dan zes voetballen aangeboden.

Het was feest bij Lenig en Snel, de bloeiende vereniging, die achtentwintig elftallen in de competitie heeft. Een feest dat het eerste team nog meer luister bijzette door de derby tegen Graaf Willem-V.A.C. met 2-1 te winnen. Op de foto het glunderende bestuur voor de prachtige clubtent: van links naar rechts de heren L. de Weert, A. Hoefnagel, H. Houkes, P. Meershoek, S. van der Laan, geestelijk adviseur F. Grent en bouwheer C. Peeters.