

Het Binnenhof 29 september 1958

Lenig en Snel in nieuw huis

Onder overweldigende belangstelling heeft de katholieke voetbalvereniging Lenig en Snel zondag haar nieuwe velden aan de Hengelolaan officieel betrokken. 's Ochtends werd in tegenwoordigheid van vele leden een H. Mis opgedragen door pastoor Burcksen. Met vlaggen en begeleid door het muziekkorps van Wateringen, maakte om één uur een groot aantal junioren en pupillen een feestelijke rondmars door de Eskamp. Ook bestuur en commissieleden waren bij deze mars present. Terug op het sportcomplex, schilderde voorzitter Van der Laan in zijn openingspeech de levensloop van Lenig en Snel, wees op de prachtige accommodatie en sprak de hoop uit, dat de verhuizing een tijdperk van hernieuwde bloei voor zijn vereniging met zich mee zal brengen, De verenigingen Spoorwijk, B.M.T. en V.C.S. heetten daarna hun nieuwe buurman hartelijk welkom. Toen was het de beurt aan Theo Brochard, de benjamin van Lens, om het traditionele lint door te knippen (zie foto); de vlaggen gingen in top, het muziekkorps speelde het clublied en Lens' verhuizing was een feit. Hierna speelde het eerste elftal een erewedstrijd tegen K.R.V.C. Vredenburg. Na een aantrekkelijke partij moesten de gastheren tenslotte met 3-2 de eer aan de Rijswijkse derdeklasser laten.