

LENIG EN SNEL IN HET ZILVER

18 December is het 25 jaar geleden, dat de R.K. Sportvereniging Lenig en Snel werd opgericht. In de loop der eerste levensjaren opgeklimmen tot de toenmalige 1e klasse R.K.F. kreeg de club daarna met een depressie te kampen en belandde het eerste elftal weer in de 2e klasse D.H.V.B. Na de fusie ging het weer opwaarts. Dit seizoen kwamen de Blauw-Witten uit in de 4e klasse N.V.B.

Dit is voor een groot deel te danken aan het zeer actieve bestuur, waarvan het driemanschap J. W. Dubois, Jac. v. d. Kley en W. van Boheemen de dagelijkse leiding heeft. Een goede en gezonde jeugdafdeling voorspelt de Blauw-witten een goede toekomst.

Met een kerkelijke viering op 23 December des morgens en des avonds een feestbijeenkomst in de Dierentuin wordt dit vijfde lustrum herdacht terwijl op Tweede Kerstdag en vijfde Nieuwjaarsdag de festiviteiten besloten worden met een voetbaltoernooi.