

**ONTHULLING GEDENKPLAAT,  
DOOR „LENIG EN SNEL“**

Op de Zondag door de R.K. Sport verg. „Lenig en Snel“ gehouden sportdag werd des middags een gedenkplaat onthuld voor de, in de oorlogsjaren gevallen leden en donateurs. Nadat deze door den heer Walhain aan het bestuur was overgedragen, werd door een dochtertje van wijlen G. van Doorn, de in de voorgevel van de clubtent geplaatste gedenkplaat onthuld. De geestelijk adviseur, kapelaan Buis, hield een herdenkingsrede.